

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, χθες

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που τελώ τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου της Αθηνών.

Ενός σχολείου, που εξυπηρετεί απόλυτα τις αυξημένες ανάγκες φοίτησης του ταχύτατα αναπτυσσόμενου Δήμου, αναδεικνύοντας, παράλληλα, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουμε όσον αφορά αφενός στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και, αφετέρου, στην ποιοτική αναβάθμιση των χώρων παροχής της Παιδείας.

Αναγνωρίζοντας την Παιδεία σαν θεμελιώδη πυλώνα της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου μιας κοινωνίας, θέσαμε ως προτεραιότητα, την ποιοτική προαγωγή της Παιδείας, εστιάζοντας ως και το όραμα και η αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη δημιουργία εγγράμματων πολιτών, διακρινόμενων για την κριτική σκέψη, αλλά πέραν των γνώσεων και των δεξιοτήτων, και χρηστών πολιτών στην κοινωνία.

Στη βάση ενός στοχευμένου στρατηγικού σχεδιασμού, επιδιώξαμε την επαύξηση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των σχολικών μονάδων, με τρόπο που να βελτιώνεται το μαθησιακό κλίμα και τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και να καλλιεργείται ο σεβασμός των μαθητών προς την έννοια του σχολείου.

Όπως μαρτυρείται και από την πλήρως εξοπλισμένη σχολική μονάδα που εγκαινιάζουμε σήμερα, το κόστος ανέγερσης της οποίας ανήλθε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτό που πρωτίστως επιδιώκουμε μέσα από τη δημιουργία σύγχρονων καινοτόμων κτηριολογικών και τεχνικών εγκαταστάσεων, είναι ο εμπλουτισμός των παιδαγωγικών πρακτικών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών μέσα σε απόλυτα επαγγελματικές συνθήκες, υπό την έννοια της προσφοράς υπηρεσιών Παιδείας.

Υπό το πρίσμα αυτό, και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε το κράτος την τελευταία εξαετία, ολοκληρώθηκαν 20 ανεγέρσεις νέων σχολικών μονάδων, 73 βελτιώσεις, επεκτάσεις και ανακαινίσεις, καθώς και 700 μικρότερης κλίμακας έργα, συνολικής αξίας πέραν των 75 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλα 30 έργα με προϋπολογισμό περίπου 39 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο στόχων κινήθηκε και η απόφαση της ορθολογικής μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος.

Προς τον σκοπό αυτό, δεν αποσιωπήθηκαν τα χρονίζοντα προβλήματα, λήφθηκαν αποφάσεις και προωθήθηκε η επίλυσή τους στη βάση κεφαλαιώδους σημασίας στοχευμένων πολιτικών και σχεδιασμών που υιοθέτησε το αρμόδιο Υπουργείο.

Δεν θα κάνω ειδικότερη αναφορά όσων άπτονται των σχετικών αλλαγών που έχουν γίνει, γιατί έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, αλλά απαιτούνται ακόμη περισσότερες. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι ένα εκ των ων ουκ άνευ όραμα, που πρέπει επιτέλους να γίνει πραγματικότητα. Είμαστε από άποψης προϋπολογισμού, η πρώτη σε δαπάνες χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω και ένα άλλο, το γεγονός ότι, δυστυχώς, είμαστε οι τελευταίοι από πλευράς μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Είναι για αυτό που κάνω έκκληση στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, πέρα από τις εύλογες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις για δικαιώματα, για την απόκτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και, ενδεχομένως, και βελτίωσης μισθολογικής, με τον ίδιο ζήλο, την ίδια εμμονή να συνεργαστούμε έτσι ώστε να επιτύχουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα δώσει την ευκαιρία ώστε να βελτιώσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα. Και αυτό θα γίνει αν, επιτέλους,

φτάσουμε στο στάδιο της αξιολόγησης του καθηγητή, της αξιολόγησης του μαθητή, της διδακτέας ύλης και του τρόπου ,γενικότερα, που πρέπει να αντιμετωπίζονται οι νέοι μας.

Η Παιδεία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι πεδίο αντιπαράθεσης, πρέπει να είναι πεδίο συνεργασίας όλων μας. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα αρθούμε στο ύψος των υπαγορευόμενων καθηκόντων απέναντι στη νεολαία του τόπου, απέναντι στην πατρίδα μας, έτσι ώστε να γίνει κατορθωτή, πέρα και μακριά από τις όποιες σκοπιμότητες, επιτέλους, να δώσουμε αυτό που χρωστούμε στα παιδιά μας και στους μέλλοντες πολίτες αυτής της χώρας.

Τούτων λεχθέντων και αναφερόμενος στους εκπαιδευτικούς, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη συνεργασία τους, είναι μια αξίωση του συνόλου των πολιτών, όχι μόνο των γονιών που έχουν κάθε λόγο να αγωνιούν, αλλά και όσων έχουν και θέλουν να έχουν έγνοια για το μέλλον αυτού του τόπου.

Ύστερα από το διάβημα του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, των Βουλευτών, και όλων των παραγόντων, του Προέδρου και των μελών της Σχολικής Εφορίας, έγινε η αναβάθμιση του Γυμνασίου Αθένου, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή του δικτύου της νέας Βιομηχανικής Ζώνης Αθένου και η κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων.

Την ίδια στιγμή, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία Κέντρου Υγείας, ήδη ο Πυροσβεστικός Σταθμός έχει τελειώσει, αλλά και η κατασκευή Οδικού Δικτύου της Βιομηχανικής Ζώνης Αθένου.

Όσον αφορά την κατασκευή του έργου αποκατάστασης της παλαιάς αγοράς Αθένου και τη μετατροπή της σε πολύ-λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που έχουν την εντύπωση ότι κατέχουν βασιλεία και αδιαφορούν εάν είναι καθήκον και υποχρέωση τους, επιτέλους, να καταβάλουν προσπάθειες, έτσι ώστε ανάλογα με τις πολιτικές αποφάσεις να συμβαδίζουν.

Έχουν ληφθεί αποφάσεις για την το συντομότερο δυνατόν προκήρυξη των προσφορών ανέγερσης της Βουλής. Πάμε από τη μία ως την άλλη αναβολή με χίλια προσκόμματα, παρά τις παραστάσεις, παρά τις συνεδριάσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, παρά τη μεγαλόφωνη και έντονη εις αίσθηση παρουσία μου, και εννοώ τις παρατηρήσεις που έγιναν.

Δεν μπορεί το φαινόμενο της έλλειψης προσωπικού να είναι τα προσχήματα. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις προκήρυξης προσφορών εσκεμμένα υποβαθμισμένων από πλευράς κόστους, έτσι ώστε να είναι εκτός προδιαγραφών όταν θα γίνουν οι προσφορές για να ματαιωθεί, ή να ακυρωθεί ή να μεταβληθεί.

Μου είναι αδιανόητο να ακούω ότι από τον προϋπολογισμό που είναι εγκεκριμένος και υπάρχουν χρήματα, να έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής μόλις το 9% των προβλεπόμενων δαπανών για το 2019. Αυτή είναι μια απαράδεκτη κατάσταση και, βεβαίως, θα δούμε τι πρέπει να γίνει, αλλά θέλω τη συμβολή και τη συμπαράσταση και των φίλων βουλευτών γενικότερα, έτσι ώστε να περάσουν, επιτέλους, οι μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας και να πάρουμε από κοινού κάποιες αποφάσεις για να μπορούμε να προχωρήσουμε να πάμε μπροστά.

Δεν μπορεί να πάει ένα κράτος μπροστά γιατί πρέπει να αναμένουμε πότε και κάποιοι και ποιοι των δημοσίων υπαλλήλων θα δείξουν το φιλότιμο, που βεβαίως κάποιοι άλλοι το επιδεικνύουν. Δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά δεν μπορεί και να κρατείται καθηλωμένη μια πολιτεία, ένα κράτος γιατί έτσι είπαν κάποιοι, ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό.

Υπό μελέτη βρίσκονται η κατασκευή της Αμφιθεατρικής Αίθουσας στο νέο Δημοτικό Σχολείο Αθένου, αλλά και η κατασκευή της πρώτης φάσης της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών. Θα γίνει η αναγκαία παρέμβαση, γιατί μου είναι αδιανόητο να ακούω τα όσα άκουσα.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, θα ήθελα να υπενθυμίσω, και αυτό το λέω από ενδιαφέρον προς τον Δήμο, την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2017 με βάση την οποία έγινε αποπληρωμή εγγυημένων δανείων των Δήμων και ιδιαίτερα του Δήμου Αθηνών ύψους 4 εκατομμυρίων 300 χιλιάδων ευρώ.

Αυτά δεν τα λέω για να εισπράξω χειροκρότημα ή ευχαριστίες, είναι υποχρέωση του κράτους, το θέμα είναι να ακολουθείς προγραμματισμένες πολιτικές για να μπορεί να εκτελέσεις και να ανταποδώσεις αυτά που χρωστάς στους πολίτες.

Το πιο ενδιαφέρον θέμα που ήγειρε ο Δήμαρχος ήταν η ακριτικότητα του Δήμου και η ιστορικότητα του Δήμου και αυτό που είπα το εννοούσα. Είναι αδιανόητο να προσπαθείς να συνενώσεις Δήμους που απέχουν μεταξύ τους 10 ή 15 χιλιόμετρα. Είναι προτιμητέα η εξεύρεση ενός άλλου τρόπου, συνένωσης υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, αλλά γιατί η κατάργηση ενός ιστορικού Δήμου;

Αν αυτό δεν συνεπάγεται κόστος δεν αντιλαμβάνομαι γιατί. Δηλαδή χρειάζεται και πρακτικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων, δεν είναι ανάγκη να προσθέτεις ή να φορτώνεις και να δημιουργείς εντυπώσεις. Η προσπάθειά μας για τη συνένωση είναι πάρα πολύ ορθή και η συνεργασία με την Ένωση Δήμων αρκετά δημιουργική. Αυτό που έχει σημασία είναι οι ευαισθησίες που πρέπει να επιδείξουμε και ο σεβασμός.

Παραδείγματος χάριν, ο Δήμος των Λευκάρων είναι ένας ιστορικός Δήμος, εάν γίνει κατορθωτό να συνενωθεί με κοινότητες της περιοχής, να παραμείνει ο Δήμος των Λευκάρων. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Αθηνών, ποιό θα είναι το διοικητικό κόστος εάν κατορθώσουμε να υπάρχουν συνεργασίες των παρεχομένων υπηρεσιών από έναν όμορο Δήμο;

Συνεπώς, θέλω να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα και για ιστορικούς και για ευαίσθητους εθνικούς λόγους τη θέση σας και έχω δώσει οδηγίες να γίνουν οι ανάλογες σκέψεις, οι ανάλογες προσαρμογές, έτσι ώστε να είμαστε σωστοί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή θα συμβάλουμε και θα βοηθήσουμε κατ' αυτόν τον τρόπο να γίνει και αποδεκτή μια αναγκαία μεταρρύθμιση. Και είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διότι τα χρήματα που θα εξοικονομούνται θα δαπανώνται στη συνέχεια για έργα ανάπτυξης επ' ωφελεία των πολιτών.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στο να περατωθεί εγκαίρως το έργο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την εδώ παρουσία σας, για τη στήριξή σας, για τις προσπάθειές σας και να ξέρετε ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κράτους θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας.